

"Echte" kerkdienst op nieuwe stoelen, maar wel met regels!

Lieve mensen,

Na een warme zomer is het zover dat we ons als Kerkenraad hebben gebogen over een belangrijke beslissing.

De vraag is: Gaan we op 13 september weer echt een kerkdienst organiseren? Kunnen we weer echt naar onze tsjerke? Zien we elkaar weer in een kerkdienst? Mogen we daar zingen, mogen we daar koffiedrinken?

Wij, als Kerkenraad, weten heel veel antwoorden niet en laten ons leiden door de regels die via het RIVM, de overheid en PKN tot ons komen. Uiteraard gebruiken we daarbij ons nuchtere verstand en hopen dat u, dat jij dat ook doet. Daar vertrouwen we op.

Geweldig fijn dat we op 13 september een eerste kerkdienst kunnen houden in ons kerkgebouw.

De dienst wordt geleid door onze eigen predikant ds. Binne van der Boon. Natuurlijk is er kindernevendienst.

In deze dienst maken we gebruik van onze nieuwe stoelen.

De nieuwe stoelen worden op 1,5 m in onze kerkzaal geplaatst en we verwachten dan ongeveer 35 mensen van een zitplaats te kunnen voorzien.

Om dit allemaal goed te organiseren zijn er een aantal afspraken waaraan iedereen die de dienst wil bezoeken, zich moet houden:

Als eerste aandachtspunt gaat het over **uw/jouw gezondheid**:

1. Heeft u klachten die te maken kunnen hebben met het coronavirus (COVID-19) (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts)?
2. Heeft u contact gehad met iemand met een (verdachte) besmetting met het coronavirus?
3. Bent u de afgelopen 14 dagen in een land geweest met een oranje of rood reisadvies of was u buiten Europa?

Blijf dan thuis!

4. U moet zich vooraf per email, telefoon, whatsapp, of mondeling aanmelden voor deze dienst.

Dat kan tot zaterdag 12 september 12.00 uur.

Janke van der Meulen is daar de coördinator voor. Haar emailadres is: **gravinjanke@gmail.com** en haar 06 nummer is: 06-29186156.

Dus via dit emailadres, via dit telefoonnummer of mondeling kunt u zich aanmelden als bezoeker voor deze dienst.

In het emailbericht graag uw naam en telefoonnummer vermelden en met hoeveel mensen u de dienst wilt bijwonen. Als u het 06 nummer belt, krijgt u misschien een voicemail en kunt u uw naam,

telefoonnummer en aantal personen daar inspreken.

Het is misschien wat lastig maar we moeten het zo doen opdat er altijd gegevens van u bekend zijn wanneer dat later nodig zou zijn. Daar gaan we natuurlijk niet vanuit.

5. Parkeren kan op ons parkeerterrein en we gaan ervan uit dat u gepaste afstand houdt. Geen gesprekken met andere kerkgangers op kortere afstand dan 1,5 m.
6. Op het pad naar de kerk is de afstand van 1,5 m vanzelfsprekend en we gaan ervan uit dat u daar allen gehoor aan geeft.
7. In de hal van de kerk wordt u welkom geheten door koster en/of vrijwilliger en wordt u geacht uw handen te ontsmetten met de gel en de tissues die daar aanwezig zijn. Vervolgens wordt u door koster of vrijwilliger naar uw plaats begeleid. Er wordt zoveel mogelijk van vooraf aan aangesloten, zodat andere bezoekers niet langs u gaan.
8. Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. Uw jas kunt u onder uw stoel neerleggen.
9. Tijdens de viering worden de liederen zo mogelijk geprojecteerd op de beamer en ook de zang wordt via de beamer en geluidsinstallatie ten gehore gebracht. U mag helaas niet meezingen, maar als u mee wilt neuriën is dat prima.
10. De collectes worden aan de uitgang gehouden. Er staan twee mandjes waar u uw bijdrage op kwijt kunt. Bij de mandjes staat een bordje waarop aangegeven voor welk doel de collecte bestemd is. Ook bij de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dit kenbaar gemaakt.
11. Bij het uitgaan van de kerk wordt met de achterste rij gestart. Vanzelfsprekend wordt hier ook de 1,5m maatregel toegepast. De koster of andere vrijwilliger geeft u een teken dat u de kerkzaal kunt verlaten.
12. Koffiedrinken na de dienst kan helaas nog niet plaatsvinden. Het is ook niet de bedoeling dat u na de dienst buiten in groepjes napraat. U wordt vriendelijk maar met klem verzocht het parkeerterrein te verlaten rekening houdend met de daarvoor geldende regels.
13. De kinderen die naar de Kindernevendienst willen, zijn van harte welkom in het jeugdlokaal. Onder leiding van één of twee kindernevendienstleidsters beleven zij daar hun eigen dienst.
14. Het is een redelijk streng geregelde gang van zaken, maar we moeten het zo doen en we rekenen op uw aller begrip!

Op zondag 4 oktober gaan we weer zo'n dienst beleggen en onder dezelfde voorwaarden. Dus vooraf opgeven bij Janke van der Meulen, zoals hiervoor is beschreven.

Op maandag 5 oktober gaan we als kerkenraad de diensten evalueren en bezien wat beter, soepeler of strenger kan of moet. Dan beslissen we ook hoe we verder gaan en we informeren u daarover via Klok en Klepel en/of op onze website.

We hopen op gezegende samenkomsten.

De Kerkenraad.